

Με μεγάλη μας χαρά πραγματοποιήσαμε 4ήμερο ταξίδι στη Γερμανία μετά από πρόσκληση του Τμήματος Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Tübingen (Eberhard-Karls-Universität Tübingen). Με τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας ταξιδέψαμε στη Στουτγκάρδη, επισκεφτήκαμε το Tübingen, το Triberg στο Μέλανα Δρυμό (Schwarzwald), το Baden Baden, το Μουσείο του Gutenberg στο Mainz, τη Heidelberg και στο τέλος την Φρανκφούρτη, απ' όπου επιστρέψαμε. Ως νέοι ταξιδιώτες βιώσαμε την καθημερινότητα στην Πανεπιστημιούπολη του Tübingen και την πολυπολιτισμικότητα της οικονομικής μητρόπολης Φρανκφούρτης, απολαύσαμε τη φύση στο Μέλανα Δρυμό και περιηγηθήκαμε στη λουτροπολιτεία Baden Baden και στην παραμυθένια Heidelberg. Σ' αυτό το πολύπλευρο ταξίδι είχαμε την τιμή να παρακολουθήσουμε διάλεξη Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο από τον Έλληνα Καθηγητή Αστροφυσικής κ. Δρ. Κωνσταντίνο Κόκκοτα, ο οποίος στη συνέχεια μας ξενάγησε στο Campus των Θετικών Επιστημών. Η επίσκεψή μας στο Πανεπιστήμιο Tübingen ολοκληρώθηκε με γεύμα στη Mensa στα πλαίσια της φιλοξενίας από την Πρυτανική Αρχή. Στην έκθεση του Μουσείου του Πανεπιστημίου για την Τροία, αφιερωμένη στα 200 χρόνια από τη γέννηση του Schliemann, διαπιστώσαμε το ζωηρό ενδιαφέρον των Γερμανών όλων των ηλικιών για τους αρχαίους πολιτισμούς. Το Πανεπιστήμιο Tübingen ανέλαβε από το 1987 με επικεφαλής το Καθηγητή Manfred Korfmann τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Τροία.

Οι μαθητές/μαθήτριες αποκόμισαν ευρύτερα παιδαγωγικά οφέλη. Συνεργάστηκαν ως ομάδα, εξάσκησαν τη γερμανική γλώσσα στην επαφή τους με πολίτες μέσα από εργασίες που τους αναθέταμε, βίωσαν την ομαλή συνύπαρξη λαών με διαφορετική καταγωγή, γνώρισαν μια διαφορετική κοινωνία και μέσα από συγκρίσεις κι αντιπαραβολές με τη δική τους καθημερινότητα διεύρυναν τους ορίζοντές τους. Κι ενώ στην αστροφυσική μάθαμε ότι τα Αστέρια δεν είναι Αιώνια, τα δικά μας αστέρια, τα παιδιά μας, θα φωτίζουν πάντα τις ζωές και τις μέρες μας με το φως της προόδου και της δημιουργίας.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί
Κρυσταλλία Γεωργιάδου
Αθανασία Αληζώτη

Εντυπώσεις μαθητών/τριών από την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Γερμανία

- Το ταξίδι που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μας.
- Γνωρίσαμε καλύτερα τη γλώσσα και το γερμανικό πολιτισμό.
- Εντυπωσιαστήκαμε από την αρχιτεκτονική, ιδιαίτερα στην παλιά πόλη της Χαϊδελβέργης.
- Η πολυδιάστατη παρουσίαση του κ. Κόκκοτα, ο οποίος μας παρακίνησε να σκεφτόμαστε πιο ανοιχτά για το μέλλον.
- Η εκδρομή στη Γερμανία ήταν μια φανταστική εμπειρία!
- Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της υπέροχης εκδρομής!





Tübingen







Mainz, Gutenberg







Frankfurt



